



Kerkuitreding



Wil je uit de kerk treden? HVV helpt je daarbij!

We worden steeds vaker gecontacteerd door mensen die als baby katholiek gedoopt werden en dit nu ongedaan willen maken, omdat zij dit niet langer in overeenstemming kunnen brengen met hun morele opvattingen. De actualiteit van kindermisbruik door geestelijken maakt de de vraag naar kerkuittreding nog groter.

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) helpt je bij een procedure van kerkuittreding, omdat we willen tegemoetkomen aan een emotionele behoefte die bij veel ex-gelovigen sterk aanwezig is. Gedoopt zijn is in de meeste gevallen niet het gevolg van een eigen vrije keuze.

Waarop heeft kerkuittreding geen invloed?

Een kerkuittreding heeft geen invloed op de financiering van je ex-kerkgemeenschap. De subsidies voor de katholieke kerk zijn in België berekend op het aantal inwoners en niet op het aantal gelovigen. Vaaf een minimum aantal inwoners is de oprichting mogelijk van een gesubsidieerde parochie, ongeacht de filosofische overtuiging van de inwoners.

Hoe treed je dan uit?

Wie uit de Rooms Katholieke Kerk wil treden of zich wil laten “ontdopen”, zoals dat in populair taalgebruik heet, hoeft enkel een standaardbrief over te nemen (handgeschreven of gedrukt) en op te sturen naar het bisdom waar men werd gedoopt.

Voor meer informatie, surf naar www.h-vv.be

Op de homepage vind je onmiddellijk een link naar onze **ACTIE KERKUITREDING**

