

GEBOORTEPLECHTIGHEDEN

Voorbeeld 1:

Sien en Tom zijn nog jong, amper 21, maar dolblij met de komst van hun zoontje Rune. Sien kent het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd vanuit haar eigen kinderjaren. Tom niet, maar hij voelt meer affiniteit met de humanistische waarden dan met zijn eigen christelijke achtergrond. Een vrijzinnig welkomstfeest is daarom perfect voor hen. Tom en Sien zijn zelf heel speels, dus plechtig en stijf gedoe, daar passen ze voor. Daarom begint de plechtigheid met een dierenfabel, vertelt Sien op ludieke wijze over de zwangerschap en de bevalling en is er ook ruimte voor muziek, poëzie en voor neefje Arthur die een versje opzegt.

Er is ook diepgang: Tom en Sien drukken hun gevoelens uit tegenover Rune en beschrijven wat zij als essentiële waarden in de opvoeding zien.

Op het einde van de plechtigheid laat elke aanwezige een ballon op in de lucht – één voor elke waarde: liefde, onvoorwaardelijkheid, doorzettingsvermogen, humanisme, energie, vrijheid, optimisme, verantwoordelijkheid, ...

Lieve Goemaere - moreel consulent CMD Ieper

Voorbeeld 2:

Charlotte en Steve houden van rituelen en zijn vrijzinnig. Dat leek hen een onverenigbare combinatie, tot ze in het Centrum Morele Dienstverlening terechtkwamen. Samen met de consulent zochten en vonden ze een gepaste wijze om dochtertje Norah te verwelkomen.

De hele plechtigheid –die in hun tuin plaatsvindt– is opgebouwd rond het onderwerp ‘appel’, een symbool dat door de ouders zelf gekozen werd. Een gedicht over appels die niet ver van de boom vallen, het planten van een geboorte-appelboom, Norah als groeiend boompje met takken die alle kanten op mogen maar ook met een stevig gewortelde stam, samen met de familie een appeltje eten als moment van verbondenheid, ... Het welkomstfeest ziet er net zo uit als Steve en Charlotte wilden!

Lieve Goemaere - moreel consulent CMD Ieper

Voorbeeld 3:

Er zullen handen zijn die je dragen,
en armen waar je veilig bent.
En mensen die zonder vragen,
zeggen dat je welkom bent.

Met dit gedichtje open ik Dorians geboorteviering van vandaag, een viering die in het teken staat van dragen en gedragen worden, een viering die in het teken staat van licht. De schuur, grenzend aan het huis van de trotse ouders Marijke en Bart, is de setting voor vanmiddag. Wanneer ik er binnenkom fonkelt het van al de kaarsen.

Tijdens één van onze ontmoetingen om deze dag voor te bereiden, vertelden ze me vol enthousiasme over hun reis naar Indië en hoe ze onder de indruk waren van het lichtfeest Divali, “een feest met rijen en rijen vol kaarsjes die branden om het licht te verwelkomen. Daarom vandaag een schuur vol lichtjes die symbool staan om Dorian te verwelkomen op deze wereld.”



Maar Dorian heeft voorlopig niet veel last van alle tumult. Hij ligt veilig in zijn draagdoek dicht bij mama te slapen. Even laat hij zich horen als mama recht staat en 'mijn woordje voor jou' voorleest. Zou hij het merken dat hij in het middelpunt staat vanmiddag? Na mama brengt papa Bart een tekst over dragen en gedragen worden die hij zelf schreef. Ook meter en peter krijgen een officieel moment. Op het einde worden alle aanwezigen uitgenodigd iets te schrijven voor Dorian in zijn wensboek.

Om in de sfeer te blijven heb ik zelf drie kaarsen meegebracht die ik voorzichtig aansteek als symbool voor de drie grote lichten waar Dorian zich kan naar richten:

het licht van wijsheid, het licht van kracht , het licht van schoonheid.

Welkom Dorian!

Lies Ver Braeken - moreel consulent PCMD Antwerpen