

# LENTEFEEST EN FEEST VRIJZINNIGE JEUGD

## Voorbeeld 1: gedicht Lentefeest

Het leven is toch maar zo'n handjevol,  
daarin spelen we allemaal een belangrijke rol.  
er zijn vele wegen,  
maar de juiste weg  
is de weg ertegen.  
Niet de weg eronder,  
dat is onderkruiperij.  
Niet de weg erboven,  
dat is pluimstrijkerij.  
Maar de weg ertegen,  
tegen alle wegen in,  
en dat is van de wijsheid  
nog maar een begin.

Bertus Aafjes

## Voorbeeld 2: bedanking van de ouders

Lieve Mama

Je hebt me ter wereld gebracht met liefde en pijn,  
wie had het ooit gedacht dat het een dochter zou zijn.  
Je hebt alles alleen moeten doen,  
voor zowel de jongens als voor mij, al had je niet al teveel poen.  
Je hebt ieder dubbeltje zoveel mogelijk omgedraaid als je maar kon,  
daarom scheen niet altijd voor jou de zon.  
Je hebt veel moeten meemaken met de jongens en mij,  
maar je stond altijd aan onze zij.  
Je bent voor mij m'n nummer één,  
want zo'n moeder als jij vind je geen.  
Ik hou heel veel van je al laat ik 't niet altijd merken,  
maar ik vergeet nooit dat je je altijd voor ons krom moest werken.  
Zonder een man heb je het jaren gekund,  
nu heb je een lieve vriend en die is je van harte gegund.

Barbara [bzeguers@hotmail.com](mailto:bzeguers@hotmail.com)



### Voorbeeld 3: tekst Feest Vrijzinnige Jeugd

Gevierde kinderen van het zesde leerjaar:

Twaalf jaar. Je groeit op. Je verandert.  
Vreemde kriebels in je lichaam. Andere gevoelens en gedachten.  
Bij de één al wat vroeger dan de andere.  
Soms weet je daarmee geen blijf.  
Poppen en autootjes hebben hun aantrekkingskracht verloren.  
Een maand geleden vond je dit misschien nog leuk.  
En nu, plots lijkt het je maar een kinderachtig gedoe.  
Je stelt je almaar meer vragen. Over alles.  
Je stelt ze ook aan de anderen  
Je denkt veel meer na over de dingen.  
Je merkt dat vragen stellen niet meteen tot een oplossing leidt.  
Gevolg: onzekerheid ...  
Je leven wordt er niet makkelijker op.  
Kind ben je niet meer, volwassen ben je ook al niet.  
Je pubertijd is aangebroken, de overgang naar volwassenheid.

Dat wordt een tocht van zoeken en proberen...

Zonder onderscheid op basis van ras, sociale afkomst en wars van dogma's vieren onze 12-jarigen hun Feest Vrijzinnige Jeugd. Het feest symboliseert het afscheid van de kindertijd en wijst op de openstaande poort naar de volwassenheid. Aldus refereert het naar een oeroude traditie in diverse culturen;

Het Feest van de Vrijzinnige Jeugd beantwoordt aan een behoefte: het symbolisch vieren in vrijzinnig perspectief van de overgang van het onbekommerd kind-zijn naar de ernstige wereld van de volwassenen; onder het motto: met WIJSHEID en KRACHT tot SCHOONHEID! Het wordt beschouwd als de feestvreugde en belevenis van de groeiovergang tot de volwassenheid van het kind.

'n Dergelijk bezinningsmoment vindt men trouwens terug bij alle volkeren en onder alle vormen.

Het Lentefeest, het Feest van de Vrijzinnige Jeugd is ons feest. Vrijzinnige jongeren een dergelijk feest aanbieden is de eerste taak van onze O.V.M.-afdeling.

Het feest is er voor hen en door hen.

Ook voor ons, trotse vrijzinnige ouders of trotse vrijzinnigen die er bij willen zijn, is het een grote gebeurtenis waaraan wij veel hebben. Het is een bezinningsmoment en het biedt de mogelijkheid een blik naar de toekomst te werpen.

(alle voorbeelden zijn geput uit het vademecum FVJ en LF)